

POERIM.

*Waarom is 't met Poerim zoo druk en zoo blij?
Daar hoort toch zoo'n mooie geschiedenis bij.
't Is héélemaal geen sprookje:
't Is ècht zoo geweest,
En dáárom juist is er met Poerim zoo'n feest!
Heel vroeger, toen heeft er eens iemand bestaan,
Die zei, dat de Joden maar dood moesten gaan.
De Joden die vond hij zoo dom en zoo slecht;
Dat heeft hij nog wel aan den koning gezegd!
Toen hadden de Joden zoo'n vreeslijk verdriet . . .
Maar later, gelukkig, gebeurde het niet!
's Is héélemaal geen sprookje: 't is ècht zoo geweest;
En dáárom juist is er met Poerim zoo'n feest!*